

Vrijheid

Willy Mulderij

Hoe kan het toch dat ieder ander
Mij strikken wil in paal en perk,
Ben ik het zelf die niet verander
Die blijft het kind van school en kerk?
Maar ik wil zelf de schepper zijn
Van de regels borrelend in mijn brein
Ik wil de vrijheid zelf beleven!
Leef in mij,
De fel bevochten vrijheid
Maakt me blij
De blijheid te beleven
Diep in mij
Maakt me vrij

Ik kan de wereld niet verand'ren
De wereldregels van het geld
De rijke heren willen and'ren
Beheersen met zoveel geweld
Mij digitaal en ook op straat
Te laten lopen in de maat
Dàt lijkt te toekomst te beheersen
Leef in mij,...

Ik wil het ieder laten horen
Vader, moeder, school en kerk
Dat uit liefde wordt geboren
De vrijheid en dan staan we sterk
Dat liefde ook haar regels heeft
Zij strooit ze uit en blijft beleefd
Zij wil alleen maar ons bekoren
Leef in mij,...