

Raak me

Jij bent nu weer een jaartje ouder
Jij, met je levenslust en kracht
Jij, met je passie en je straling,
Vergeet me niet in al je macht.
Jouw macht van liefde en van woorden,
Mij heb je in je hart gezet,
Je hart zo groot met veel bekoring
Ik pas erin.... En 't is bezet.

Raak me, raak me
Je bent zo'n grote rijke geest
Raak me, raak me
Je bent er altijd al geweest.

Het past, m'n kinderen, het verleden
Het past, je zoon en iedereen,
Je laat je vast niet overreden,
Want vrede moet.... Voor iedereen!
Jij wilt de wereld wel herscheppen,
Jij wilt het goede in de mens.
Het goede in een ieder wekken,
Maar ach...het blijft een lieve wens.

Raak me, raak me
Je bent zo'n grote rijke geest
Raak me, raak me
Je bent er altijd al geweest.

Blijf bij me liefste met je warmte.
Jij bent mijn ridder en mijn trots.
Dan wil ik hoog boven de wolken
Samen zijn...daar op die rots.
We kijken uit over de wereld,
De wereld met zoveel geluk,
Wij zijn na vele jaren sámen
En dát.... Gaat nooit weer stuk!

Raak me, raak me
Je bent zo'n grote rijke geest
Raak me, raak me
Je bent er altijd al geweest.